

That's

MAGAZINE

Life SPECIAL

*'Wat je voor
één van deze
minste hebt
gedaan, heb je
aan Mij
gedaan!'*

Jezus Christus

Abba Child Care International

In deze special:

Kinderhandel

Abba Village

Duizend x duizend

Ajit en Swarnalatha

Sponsor een kind

Gods hart voor wezen en weduwen



Mijn

droom en drive



In ons verlangen om iets te doen voor de 148 miljoen weeskinderen die er wereldwijd zijn, hebben we Abba Child Care International in het leven geroepen. 'Abba' is het Hebreeuwse woord voor papa. En dat is precies wat wij willen doen: deze vaderloze kinderen de liefde en zorg van een vader en moeder geven. Op grond van het Bijbelse principe om voor de zwakken in de samenleving te zorgen, heeft Abba Child Care zich ten doel gesteld om 10.000 van zulke kinderen deze zorg te bieden.

Hoe verwezenlijken we deze droom?

W e doen dit op twee manieren. Door sponsorouders te zoeken die een kind voor hun rekening willen nemen voor slechts € 20,- per maand. We zoeken dus heel veel sponsorouders die willen meehelpen om deze kinderen een nieuwe toekomst te bieden door hen financieel te adopteren. U leest er meer over in deze special.

V erder zijn we bezig met het bouwen van huizen voor onze kinderen. Het is bittere noodzaak dat deze kinderen, als ze dat nog niet

hebben, een veilig thuis krijgen, waar ze liefdevol worden verzorgd. Waar ze onbezorgd en veilig kunnen spelen en opgroeien. Twee jaar terug hebben we al zo'n huis gebouwd in India en nu zijn we bezig om zelfs een 'dorp' voor deze kinderen te bouwen. We noemen dit dorpje 'Abba Village'.

W anneer u het artikel over de kinderhandel leest, zult u begrijpen wat ons drijft om ons in te zetten voor het welzijn van deze kinderen. Verder wil ik onze persoonlijke adoptiekinderen voorstellen. Ze hebben een bijzonder verhaal te vertellen dat u diep zal raken.

H oe we ertoe gekomen zijn om dit werk te doen en hoe dit werk ons hart in vuur en vlam heeft gezet, kunt u lezen in mijn boek: Gods hart voor wezen en weduwen. Wanneer u na het lezen van deze special de diepste drijfveren achter ons werk wil begrijpen, spoor ik u aan om dit boek te kopen. Ik hoop van harte dat u net zo gepakt wordt door de liefde voor deze kinderen als mij is overkomen. Veel leesplezier!

Jaap Dieleman



Kinderen worden **grof** verhandeld

Arme mannen, vrouwen en kinderen worden menigmaal vanwege hun schulden gedwongen tot slavenarbeid op het land, in marmernijnen en steengroeven. Ze werken lange dagen in stinkende fabrieken onder de meest erbarmelijke omstandigheden en verblijven in sompige, veel te kleine behuizingen, waarbij ze slechts één smerig toilet moeten delen met honderd andere slaven. Geen wonder dat er vaak ziekten uitbreken en velen van ellende en ondervoeding sterven. Dat is waar we met Abba Child Care werken: India.

De poreuze grenzen met Nepal, Pakistan en Bangladesh worden gezien als een belangrijke reden voor de grensoverschrijdende kinderhandel. Toch is maar 10% van de mensenhandel in India internationaal. De overige 90% betreft Indiase kinderen die binnen de landsgrenzen zelf worden verhandeld. Volgens recent onderzoek zijn 378 van de 593 districten schuldig aan deze praktijken. Meer nog dan de drugshandel, wordt mensenhandel gezien als de grootste illegale handel van India.

Mensonterende praktijken

Wat wereldwijd met 'childtrafficking' wordt aangeduid, zouden wij kinderhandel noemen. Deze

mensonterende praktijken komen vaker voor dan men beseft. Per jaar wordt er naar schatting ruim 10 miljard euro verdiend aan het verhandelen van kinderen. Vooral in Zuidoost-Azië komen deze kwalijke praktijken voor, waarbij India voorop loopt. Volgens de Indiase overheid zijn 12 miljoen kinderen het slachtoffer van kinderhandel. Mensenrechtenorganisaties schatten het werkelijke aantal eerder rond de 60 miljoen kinderen.

Weerzinwekkende praktijken

Vrouwen en meisjes worden verkocht als huis-slaven, seksueel misbruikt of tot een huwelijk gedwongen. Meisjes van amper tien jaar worden gedwongen te trouwen met mannen van boven de vijftig. Vrouwen en meisjes worden vaak tot prostitutie gedwongen om geld voor hun meesters in het laatje te brengen. Kinderen moeten bedelen en sommigen worden opzettelijk verminkt zodat ze als bedelaars meer geld voor hun meesters binnenbrengen. Nog gruwelijker zijn de moeilijk te bewijzen praktijken dat kinderen worden vermoord om hun organen duur te verkopen aan rijke westerlingen. Het is bijna niet te bevatten, maar helaas is het een keiharde realiteit.





Kinderen moeten bedelen en sommigen worden opzettelijk verminkt zodat ze als bedelaars meer geld voor hun meesters binnenbrengen. Ze worden blootgesteld aan geweld en zwoegen lange dagen in de verzengende hitte van de zon.

Voor het negende jaar op rij heeft India geen bewijs geleverd dat ze iets doet om deze praktijken te bestrijden. Ondanks de harde bewijzen heeft de regering nauwelijks moeite gedaan om de daders te straffen en de slachtoffers te beschermen. Wel is de regering begonnen met het bevrijden van slachtoffers van prostitutie, kinderarbeid en de kindsoldaten, maar er zijn nauwelijks of geen sancties tegen de misdadigers. Van de 28 staten die India telt, spant Rajasthan de kroon. Je zou kunnen zeggen dat Rajasthan het hol van de leeuw is wat de wereldwijde kinderhandel betreft. En het is juist hier dat wij het 'Abba Village' dorp voor deze kinderen zullen bouwen!

En *nieuwsverslag over de kinderslavernij* Volgens ANI (Asian News International), de eerste onafhankelijke online krant, is er echter een groeiend bewustzijn en een toenemende be-

zorgdheid over de kinderhandel en slavenarbeid in de Indiase samenleving, ook onder politici. In nachtelijke uren roven gewetenloze schurken duizenden kinderen uit Rajasthan om ze in trucks naar het naburige Gujarat te vervoeren om ze daar te laten werken op de katoenplantages. Naar schatting zo'n 300.000 kinderen, de meesten onder de 14 jaar, werken onder onmenselijke omstandigheden op deze plantages, zeggen vertegenwoordigers van de Nationale Commissie van de bescherming van de kinderrechten. De meesten kinderen, die naar Gujarat worden gekidnapt, komen vooral uit de tribale gebieden van Rajasthan.

Er zijn 420 miljoen kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar in India. Sinha, de eerste voorzitter van de Nationale Commissie voor de bescherming van de kinderrechten, zei dat ze er voor het eerst over hoorde in een openbare hoorzit-

ting in het district Dungarpur. 'We kwamen er achter dat nationale en multinationale bedrijven een commissie betalen aan lokale vertegenwoordigers uit de tribale gemeenschappen van Rajasthan om kinderen te ronselen als goedkope arbeidskrachten', zei ze.

Ze hoorde horror verhalen over hoe kwetsbare kinderen werden verhandeld uit hun dorpen. 'Ze worden blootgesteld aan geweld en zwoegen lange dagen in de verzengende hitte van de zon. Ze klagen over hoofdpijn, duizeligheid en depressie', voegde Sinha eraan toe. 'Maar we hebben ook de hulp van hulporganisaties nodig om de geredde kinderen te huisvesten en hen onderwijs te geven'. (Hier zijn wij dus al op ingehaakt met ons project: Abba Village).

Congressman Madhu Goud Yaskhi uit Andhra Pradesh zei: 'Wij als politici zijn net zo schuldig

aan dit probleem, omdat we het niet serieus nemen. We moeten iets doen tegen deze kinderhandel', zegt Parlements lid Lok Sabha, die ook in de hoorzitting aanwezig was. Tot zover dit hoopgevende verslag dat laat zien dat er een groeiende bewustwording in de Indiase samenleving is over dit probleem. En ook dat dit begint door te dringen in de Indiase politiek. Maar de strijd is nog niet gestreden en we hebben nog een lange weg te gaan om een einde aan deze handel te maken.

Criminelen uit alle lagen van de bevolking Kinderen worden verhandeld om diverse redenen: seksuele uitbuiting, als veehoeders, voor vermaak, voor gedwongen huwelijken, slavenarbeid, bedelarij, prostitutie en als kindsoldaten. Maar ook voor smokkel, drugs dealen en zelfs orgaanhandel. Het gebeurt meestal door goed georganiseerde criminele netwerken. Bij deze netwerken zijn familieleden, verwanten, vrien-





den, leiders van de gemeenschap, makelaars, pooiers, eigenaars van bordelen, de politie en zelfs politieke leiders betrokken. Gebleken is dat mensen uit alle lagen van de bevolking bij deze criminele netwerken betrokken zijn en dat maakt de bestrijding er niet makkelijker op.

Rechtsbescherming

Hoewel er een officiële wet tegen kinderhandel in India bestaat, verwijst deze alleen maar naar de vrouwenhandel ten behoeve van de prostitutie. Deze wet biedt dus geen enkele bescherming aan de kinderen en geeft al evenmin een duidelijke definitie van wat men onder mensenhandel verstaat. De VN resolutie tegen grensoverschrijdende misdaad (het zogenaamde protocol van Palermo) geeft wél een duidelijke definitie, maar deze resolutie is tot op heden nog steeds niet door India ondertekend.

Een aanbeveling voor verandering

Wanneer de Indiase regering deze resolutie wél zou ondertekenen, zou dit een geweldige stap voorwaarts zijn in de strijd tegen de georganiseerde kinderhandel. Duidelijke regels met strenge sancties zullen het dan moeilijker maken voor deze criminelen om nog langer ongestoord hun gang te kunnen gaan. Daarnaast zou er slachtofferhulp en begeleiding moeten komen voor de kinderen die bevrijd worden uit de slavernij. Goede samenwerking tussen de ministeries van toerisme, verkeer, arbeid en justitie zullen ook bijdragen in de strijd tegen deze misdaden. En daarnaast is de hulp van NGO's, zoals de onze, hard nodig om deze arme kinderen een nieuwe toekomst te bieden.

Het kan en moet anders!

Armoede, vaak gebruikt als de belangrijkste reden voor kinderhandel, is niet de enige reden. Zaken zoals het verdwijnen van de traditionele vormen van levensonderhoud, de groeiende werkeloosheid, gedwongen verhuizingen vanwege natuurrampen zoals droogte en overstromingen en dergelijke hebben allemaal bijgedragen aan de groeiende kinderhandel. Hoewel zowel jongens als meisjes worden verhandeld, zijn meisjes kwetsbaarder, speciaal wat betreft seksueel misbruik en prostitutie.

Uit praktijkvoorbeelden blijkt overigens dat onwettige religieuze tradities zoals de 'Devadasi', bepaalde tempelpriesters in staat hebben gesteld om meisjes te verhandelen voor de prostitutie. Onder de Rajnats van Rajasthan wordt prostitutie gezien als een traditionele vorm van inkomen. Een mythe die jonge meisjes nog kwetsbaarder maakt is het wijdverbreide geloof dat seks met een maagd een man zal genezen van seksueel overdraagbare ziekten zoals Aids.

We moeten dus niet alleen de kinderen helpen, maar er ook aan werken dat er een transformatie van denken in de samenleving gaat komen. Toch is onze eerste prioriteit erop gericht om de kinderen te helpen en daarmee een voorbeeld in de samenleving te geven dat het ook anders kan. We hopen dat we met ons project trendsetters mogen worden van een nieuw en vrij Rajasthan.



Abba Village

..gaat van start!

De hierboven geschetste problemen in Rajasthan brengen ons bij het hart van ons project. Want het is onze bedoeling om juist aan de meest hopeloze kinderen van Rajasthan, die gedwongen worden tot zware slavenarbeid in de steengroeven, een nieuwe toekomst te bieden. Op dit moment hebben we honderdvijftig van deze kinderen in drie locaties. Onze droom is om er minstens duizend te bevrijden en hen te voorzien van een veilig en vredig thuis, goed eten, onderwijs, liefde en zorg en het perspectief op een hoopvolle toekomst. We willen dat doen in een dorpje wat wij Abba Village noemen. Abba Village ligt in de staat Rajasthan en in het district Udaipur, dichtbij Udaipur-City.

Na het lezen van het artikel over kinderhandel, zal het niet zo moeilijk zijn om te begrijpen wat ons drijft om iets te doen aan deze schrijnende nood. Nu waren we al wel actief in de zorg voor weeskinderen in India, want we hebben twee jaar terug ook al een kinderkuis gebouwd voor 100 kinderen in Guntur, een dorpje in Andhra Pradesh. We noemden dat huis het 'Abba Kinderhuis'.

Mijn Indiase partner Kingsly Lazarus, van Sharing Hands Trust, met wie ik het eerste project heb gedaan, had mij gevraagd of ik ook betrokken wilde zijn bij het werk onder de kinderen uit de slavernij in Rajasthan. Vanaf het eerste



moment had ik gelijk een dikke 'yes' in mijn hart. Maar ik wachtte tot we ons eerste project hadden afgerond, voordat ik Kingsly liet weten dat hij op mijn steun kon rekenen. In januari 2011 reisden we af naar Rajasthan en bezochten de kinderen die bevrijd waren uit de slavernij. Ik was meteen verkocht en werd op slag verliefd op deze kinderen.

Omdat ze op drie verschillende locaties verblijven stelde ik voor om een stuk land te zoeken waar we een groot huis voor onze kinderen zouden gaan bouwen. Toen we het land gevonden hadden, zag ik het voor mij: Een grote boog over de weg met de woorden 'Welkom in Abba Village'.

Ik liet Kingsly weten wat ik gezien had en zei dat we een dorpje moesten bouwen voor minstens 1000 kinderen. Kingsly was net zo enthousiast als ik. We zouden het ditmaal gelijk groot aanpakken. Toen we naar een paar dagen terug in Chennai waren en het deelden met onze vrienden, bood een vriend ons aan om het land te egaliseren. In de week dat wij in Rajasthan waren, had hij een droom gehad, dat hij met een bulldozer een beetje woestijnachtig land aan het egaliseren was. Hij begreep aanvankelijk niets van deze droom, maar toen hij mij enthousiast hoorde spreken over ons nieuwe project, wist hij waarom hij deze droom had gekregen. Ook waren er een stuk of tien mensen uit de kring van Kingsly, die naar Rajasthan wilden gaan om te helpen met de opbouw en de zorg voor de kinderen en het geven van onderwijs.

Ons enthousiasme werd door deze reacties nog meer geprikkeld. Ik ging terug naar Nederland en Kingsly zou gaan onderhandelen over de koopprijs van het land.





Het land waar gebouwd gaat worden



Ondertussen begon ik in Nederland een begroting te maken van het project en kwam uit op grofweg € 2 miljoen euro.

Omdat ons eerste kinderhuis een huis betrof voor 100 kinderen en ruwweg € 100.000,- kostte, ging ik er van uit dat ons dorp met een schaalvergroting van 10, minstens een miljoen zou moeten kosten wat de behuizing van de kinderen betreft. Maar in ons dorp willen we ook een school voor 1500 kinderen zodat we ook de kinderen uit de directe omgeving beter onderwijs kunnen geven.

En daarbij willen we een multifunctionele hal om alle kinderen gezamenlijk te kunnen bereiken. Verder dachten we aan een kleine medische kliniek voor de primaire medische en tandheelkundige zorg voor onze kinderen en voor de mensen uit de directe leefomgeving.

Ook willen we een aantal vakopleidingen zoals: veeteelt, landbouw, computertechniek, etc. voor de jongens en medische zorg, administratie en naaien voor de meisjes. Bovendien willen we een stuk land om koeien te houden voor melk, en kippen voor eieren en vlees. Ook willen we onze eigen groenten verbouwen en fruitbomen plaatsen, zodat we waar mogelijk zelfvoorzienend kunnen zijn. Enfin, een compleet pakket voor het hele project.

Voor al deze tweedelijns projecten hebben we nog een miljoen nodig. In totaal zijn we dus uitgegaan van een begroting van twee miljoen euro.

Gunst bij de autoriteiten

Al gauw vonden we een prachtig stuk land van bijna 22 hectare, (ongeveer 22 voetbalvelden) dat uiterst geschikt is voor ons doel. Kosten: € 200.000,- Ondertussen had ik in Nederland een website gemaakt waar u het hele project op kunt bekijken: www.abbavillaga.org. Om er zeker van te zijn dat we op deze grond een dorp mogen bouwen, zocht Kingsly contact met de gouverneur. Hij wees hem daarbij ook op onze website. Nadat de gouverneur de website had bekeken, werd hij zo enthousiast dat hij Kingsly zijn volledige medewerking toezegde. Hij was diep onder de indruk van onze visie en toewijding en zei: 'In ons district is er niemand die iets doet voor deze kinderen, maar jullie doen een prachtig werk om onze kinderen te redden en daarom steun ik dit werk van harte!'

Daarop vroeg Kingsly hem om eens naar de grond te kijken die we op het oog hadden. Omdat dit voorheen landbouwgrond was, waarvoor recentelijk een bouwvergunning was afgegeven, heeft de gouverneur de eigenaars gesommeerd om ons het land voor de landbouwprijs te verkopen, waardoor de prijs daalde van € 200.000 naar € 62.000,- Onze mond viel open van verbazing.

'Abba-road'- een eigen weg

Verder zei de gouverneur dat we nog een weg nodig hadden, omdat het land niet aan de

openbare weg lag. Kingsly vroeg of de regering bereid was deze weg te doneren, waarop de gouverneur aanbod om een weg van 10 foot (3 meter breed) aan te leggen. Dat vonden we wel erg smal en vroegen of dit niet wat breder kon. Daarop antwoordde hij dat ze een weg van 40 foot (12 meter breed) zouden aanleggen. Voor dit doel schenkt de overheid een strook van twee hectare land en biedt ze aan de weg voor ons aan te leggen en deze dan op naam van Abba Village bij te schrijven. U kunt zich voorstellen dat we overweldigd waren door deze respons.

Hulp uit Nederland

Ondertussen had ik een ontmoeting met vier Nederlandse zakenmensen, die graag mijn verhaal wilde horen. Ik deelde mijn hart en passie en zij besloten ons € 50.000,- te schenken. Opnieuw een bijzondere bemoediging uit onverwachte hoek. Samen met het geld dat we al hadden gespaard, hebben we toen gelijk het

land gekocht. Tekeningen van de huisjes zijn in de maak en binnenkort gaan we starten met de bouw in het prachtige kleurrijke district van Udaipur.

Maar er kwam nog meer hulp vanuit Nederland. De Nationale Postcode Loterij heeft zich bereid verklaard om ons geld te verdubbelen als wij zelf de helft van ons budget weten te genereren. Een prachtig aanbod, want dat halveert meteen ons budget van 2 miljoen. Aan mij is nu de uitdaging om die eerste miljoen bijeen te brengen. Ik heb vertrouwen dat dit gaat lukken, maar ik moest een plan bedenken om sponsors en investeerders aan te trekken die bereid zijn om in de toekomst van deze kansloze kinderen te investeren.

Het duurde niet lang of ik kreeg een prachtig idee om belangstellenden een aandeel te laten hebben in ons mooie project. In het volgende artikel leest u daar alles over.



Gezocht

DUIZEND



DUIZEND

Omdat de Nationale Postcode Loterij (NPL) bereid is om ons op de lijst van goede doelen te zetten en ons kapitaal te verdubbelen als wij de helft van het budget van € 2.000.000,- bij elkaar weten te brengen, zoeken wij belangstellenden die hier een aandeel in willen hebben.

Om die reden geven we 1000 'aandelen' van € 1000,- uit om 1000 kansloze kinderen een nieuwe toekomst te bieden. Wanneer alle aandelen zijn verkocht, wordt de opbrengst door de Postcodeloterij verdubbeld. Dat is echt een fantastisch rendement van 100 procent!

Met een aandeel van € 1.000,- kunt u verschil uitmaken tussen leven en dood voor deze kinderen. Kinderen die anders gedoemd zijn om weg te teren in een uitzichtloos bestaan van armoede, honger, slavernij en prostitutie. Nee, dit aandeel levert geen geldelijk gewin op, maar doet u wél de vreugde smaken deze kinderen een gelukkige toekomst te kunnen bieden, en die vreugde is onbetaalbaar!

Daarom zoeken we dus mensen die aandelen willen kopen. Kapitaalkrachten kunnen wellicht meerdere aandelen kopen, terwijl het voor anderen bijna niet haalbaar is om één aandeel te kopen. U zou kunnen overwegen om met anderen samen een aandeel te kopen of als kerk/

organisatie een paar aandelen voor uw rekening te nemen. Mocht u mensen/bedrijven/ondernemers kennen die hierin willen participeren, dan stel ik het op prijs als u hen op de hoogte brengt van ons initiatief, want we moeten eerst ons miljoen genereren voordat de NPL onze inzet verdubbeld.

We hebben al € 100.000,- dus hebben we nog 900 aandeelhouders nodig. Voor de aankoop van een aandeel, kunt u gebruik maken van de kaart die u in deze special vindt. U kunt ook online doneren via: www.abbachildcare.org en het project kunt u bekijken op www.abbavillage.org.

Namens Abba Child Care International heel erg bedankt!





Ajit & Swarnalatha

In 2008 was er een heftige aanval van religieuze fanatici op de lokale christengemeenschap. Daarbij zijn huizen verbrand, vrouwen verkracht en bijna 500 mensen vermoord. Veel kinderen bleven getraumatiseerd achter. Zeker 100 van hen vallen nu onder de zorg van onze partner, Sharing Hands. Via Abba Child Care worden zestig van deze kinderen door ons gesponsord.

Mijn vrouw en ik hebben twee van hen financieel geadopteerd. In januari 2011 bezocht ik het kindershuis in Orissa en had daarbij het voorrecht om onze adoptiekinderen, Ajit en Swarnalatha, te ontmoeten. Hun persoonlijke verhaal is hartverscheurend en ontroerend. Ze staan model voor de andere kinderen die wij samen met Sharing Hands een nieuwe toekomst mogen bieden.

Ajit Kandha

Ajit's vader was aan het evangeliseren toen hij door religieuze fanatici werd aangevallen. Toen hij zijn vader te hulp wilde schieten, raakte hij zelf ook ernstig verwond terwijl zijn vader werd

vermoord. Ajit valt nu onder de zorg van Abba Child Care en is ons persoonlijk adoptiekind. Toen ik hem vroeg wat hij wilde worden, zei hij dat hij net als zijn vader evangelist wil worden om mensen het goede nieuws over Jezus te vertellen. Ik was er stil van en kreeg tranen in mijn ogen. Zo'n trauma en dan toch zo'n passie. Indrukwekkend! Ik vind het een voorrecht om de sponsorouder van Ajit te zijn.

Swarnalatha Parichha

Swarnalatha werd door haar moeder bij ons gebracht. Ze heeft gezien hoe haar vader en haar twee broers tijdens een aanval van religieuze fanatici van het leven werden beroofd en hoe daarbij ook hun huis met de grond gelijk werd gemaakt. Ze waren alles kwijt en haar arme moeder is niet in staat voor haar te zorgen. Daarom heeft ze haar aan onze zorg toevertrouwd. Swarnalatha moest in het begin erg huilen, ze heeft veel liefde en aandacht nodig. Gelukkig gaat het nu beter met haar. Ze durft weer te dromen en wil graag zingen. We willen haar daar graag bij helpen.

GODS HART voor weduwen en wezen

Om de motieven achter Abba Child Care te begrijpen, hebben we meer ruimte nodig dan dit magazine kan bieden. Maar in het boek dat Jaap Dieleman heeft geschreven, heeft hij zijn diepste motieven opgetekend. Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de passie achter dit groeiende werk.

Gods hart voor wezen en weduwen' doet een appèl op alle gelovigen om actief betrokken te raken bij de grootste reddingsoperatie alle tijden. Door het evangelie van Jezus Christus handen en voeten te geven in concrete hulpver-

lening aan armen, wezen, weduwen en vluchtelingen. Dit boek zal je bewust maken van je verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de allerarmsten. Maar het juk van deze verantwoordelijkheid zal zacht en licht zijn en je grootste vreugde worden. Laat je ook inspireren door degene die gezegd heeft: 'Wat je voor deze minste gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan!'

Het lezen van dit boek is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het zal uw ogen openen voor de grootste rampen die er zijn en uw oren openen voor het hulpgeroep van miljoenen armen, slaven, wezen en weduwen. Na het lezen van dit boek kunt u nooit meer zeggen: 'Ik wist het niet!' U kunt nooit meer terug naar uw gezegende onwetendheid. U bent dus gewaarschuwd!

Dit boek is verkrijgbaar bij de christelijke boekwinkels of te bestellen via de webshop: www.heilbode.nl. Prijs € 15,-



Dit is een boek geboren vanuit een gebroken hart voor een gebroken wereld. Dit schokkende, eerlijke, confronterende en bewogen boek zal je leven wel eens voor goed kunnen veranderen.

David de Vos - Stichting Go and Tell

Zeesterren, druppels en kinderen

Een jongetje was bezig met het teruggooien van aangespoelde zeesterren in zee toen een passant hem vroeg: 'Wat heeft dat nu voor zin? Zie je dan niet dat er duizenden zeesterren op het strand zijn aangespoeld? Je verdoet je tijd, het maakt toch helemaal geen verschil!' Terwijl de man zijn opmerking maakte, raapte het jongetje een nieuwe zeester op, hield hem omhoog en zei tegen de man: 'Maar voor deze wél!' en gooide hem triomfantelijk terug in de zee.

Misschien zegt u: 'Ach, er zijn meer dan honderd miljoen weeskinderen, wat maakt mijn kleine bijdrage nu voor verschil? Het is slechts een druppel op een gloeiende plaat!' Maar niets doen is gewoon geen optie! Maar uw inzet kan wel degelijk verschil uitmaken voor dat ene kind

dat dankzij uw hulp een prachtige toekomst tegemoet kan zien, net zoals de zeester die teruggeworpen werd in de zee, waar hij tenslotte thuis hoort. In plaats van gedoemd te zijn tot een uitzichtloos bestaan als bedelaar of in de prostitutie te eindigen, kunt u voor nog geen € 0,65 per dag een kind een liefdevol thuis, eten, kleding, onderwijs en medische zorg bieden. Maar daar stopt het niet. Onze strategie is om deze kinderen de waarde te leren van het leven, van waarheid en gerechtigheid, zodat ze later een zegen voor hun gemeenschap zullen worden. Dus uw bijdrage helpt niet alleen mee aan de nood van het kind, het zal ook uw eigen leven veranderen en op termijn zal de samenleving er ook van profiteren. Als we allemaal iets doen, kunnen we samen een groot verschil maken.

'Wat je voor één van deze minste hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan!'

Jezus Christus



Wist u:

- ♥ dat er wereldwijd 148 miljoen weeskinderen zijn?
- ♥ dat er elke 24 uur 6000 nieuwe Aidswezen bij komen?
- ♥ dat elke 20 seconden een kind sterft door het drinken van vuil water?
- ♥ dat elke 30 seconden een kind sterft aan malaria?
- ♥ dat er jaarlijks 1.2 miljoen kinderen worden verhandeld?
- ♥ dat er jaarlijks zeker € 5 miljard wordt verdiend aan kinderhandel?
- ♥ dat er ruim 250.000 kindsoldaten zijn?
- ♥ dat er 126 miljoen kinderen zijn die in slavernij leven?
- ♥ dat er 3.5 miljoen weeskinderen zijn in Oeganda?
- ♥ dat er kinderen worden verminkt en gedwongen om te bedelen?
- ♥ dat er straatkinderen worden vermoord voor orgaandonatie?

Kunnen wij iets doen aan deze schrijnende nood?

Jazeker! Als we allemaal ons best doen, kunnen we samen heel erg veel bereiken.

We kunnen zelfs alle weeskinderen op deze wereld helpen, als we maar genoeg sponsors kunnen vinden.

U kunt al een kind sponsoren voor slechts € 20,- per maand.

Voor 65 cent per dag bent u de held die een kind weer toekomst biedt

Doe mee en steun ons werk!

Ware Godsdienst is omzien naar wezen en weduwen in hun benauwdheid

Jacobus 1:27



Abba Child Care

Adresgegevens:

Boomkleverlaan 263-A
3893-JW Zeewolde
tel: +31-85-1043413
fax: +31-85-1043513
mail: info@abbachildcare.org
site: www.abbachildcare.org
site: www.abbavillage.org

Bankgegevens*

Reknr. 589.29.86

BIC: INGBNL2A
IBAN: NL85INGB0005892986

Abba Child Care Int. heeft een ANBI status



- Houdt mij op de hoogte via de nieuwsbrief
- Ik geef hierbij toestemming voor automatische incasso*

* Dit bedrag kunt u binnen 56 dagen terugvorderen

- Ik geef een eenmalige gift van € _____
- Ik geef maandelijks een gift van € _____
- Ik sponsor een kind á € 20,- p.m. € _____
- Ik koop een aandeel á € 1.000,- € _____

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

Telefoon: _____

Email: _____

Datum: _____

Bankrekeningnr: _____

Handtekening: _____

Maak gebruik van deze machtigingskaart en stuur deze op naar Boomkleverlaan 263 A, 3893 JW, Zeewolde
Indien u liever online doneert kunt u dit doen via de website ww.abbachildcare.org. Bedankt.